



Jaar 4 | Uitgave 9
November '22

Akaana Foundation UG NEWSLETTER

*Wies Nijs, Founding
partner Akaana
Foundation Uganda,
'Doordat we een kleine
stichting zijn, maken
we écht verschil'*

Akaana next steps

Allereerst goed nieuws! We zijn weer hard bezig geweest om geld binnen te halen en fondsen aan te schrijven. Dit heeft geresulteerd in mooie donaties. We zijn super blij dat er weer zo positief is gereageerd en dat we het project na al 4 succesvolle jaren voort kunnen zetten!

Akaana Street Kids days: De keuken

In deze nieuwsbrief willen we jullie meer vertellen over onze 'keuken'. Geen aanrecht, gasfornuis, pannen en rijst met prut in 15 minuten op tafel: het koken tijdens de Street Kids Days gaat er wat anders aan toe. Vaak heeft Ronnie samen met een van onze vijf vaste krachten de dag ervoor al rijst, tomaten, bonen en kruiden gehaald op de markt. En niet zo'n klein beetje ook! Voor vijftig kinderen hebben we veel nodig:

- 20 kilo rijst
- 10 kilo bonen
- 5 kilo groente (tomaten, paprika, ui)

In totaal rekent Ronnie dan ongeveer 60 euro af. Op de boda boda (motor) brengen ze de inkopen naar de plek in de sloppenwijk waar onze Street Kids Days plaatsvinden. Al om 9 uur verzamelen onze jongens want er moet veel gebeuren. Degenen die als eerst aanwezig zijn, beginnen met stap één: de houtskool wordt aangestoken. Ondertussen worden de groentes gesneden en als de kooltjes warm genoeg zijn worden er twee enorme aluminium pannen op gezet. De groentes worden gebakken en het water uit de jerrycan en de kruiden gaan erin. Daarna, als het water warm is, de rijst. En dan is het roeren! Ondertussen druppelen de straatkinderen binnen. Veel jongens komen wat zeep halen om zich te wassen of hun kleren schoon te maken. Anderen spelen een potje voetbal of doen een spelletje kaarten. Na drie uur pruttelen en roeren is de rijst met bonen klaar en wordt het verdeeld over borden. Ook de kleine kinderen uit de sloppenwijk komen om een bordje mee te eten. Nadat ze met zijn allen hebben gebeden wordt er gegeten en gedronken.



Ebola

Misschien hebben sommigen van jullie het in de media gelezen, maar na de coronauitbraak is er nu een ebolauitbraak gaande in Oeganda. Er zijn twee districten in Oeganda in lockdown. In Kampala zijn ook een aantal gevallen geconstateerd. Gelukkig kunnen de Street Kids Days gewoon doorgaan en wordt het dagelijks leven in Kampala er (nog) niet door beïnvloedt. Wij volgen het op de voet en zorgen natuurlijk dat ons team en de kinderen alleen samenkomen zolang dat veilig is.

Kalender

Elke dinsdag & zaterdag: Street Kids Days

Ik geef niet op!

Het doel is te mooi. Het effect op de straatkinderen is groot. Uw steun zorgt voor continuïteit van de Akaana Foundation Uganda en daarvoor zijn we u zeer dankbaar. Om Akaana Foundation Uganda, en de projecten duurzaam op te zetten zijn giften en donaties nodig. Nu en in de toekomst, zodat we de kinderen kunnen blijven steunen. Ieder bedrag, al is het in uw ogen misschien klein, maakt voor ons project al zo'n groot verschil.

Bankrekeningnummer NL34 ABNA 0813298679 T.A.V. Stichting Akaana

<https://whydonate.nl/fundraising/Akaana-Foundation-Uganda/nl>

'Weebale', namens alle kinderen en alle betrokkenen bij de Akaana Foundation Uganda.

Wies

Contact

E-mail | wies.nijs@xs4all.nl

Instagram | https://www.instagram.com/akaana_foundation/?hl=en

Facebook | <https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/>

Website | www.akaanafoundation.nl

Telefoon/WhatsApp | +31653536011